

Brugkerk

Protestantse Gemeente
Nieuwerbrug



Inspiratie



Vertrouwen



Hoop



Op een markante plaats, in het centrum van het dorp, werd in 1917 een stijlvolle, compacte kerk met 225 zitplaatsen gebouwd: de Gereformeerde Kerk van Nieuwerbrug. In 1920 werd de kerk van een fraai orgel voorzien. De kerk staat trots in het hart van het dorp, bij de tolbrug (de enige particuliere tolbrug in Nederland!). Op 1 mei 2004 is de Gereformeerde Kerk omgedoopt tot Brugkerk. Met elkaar vormen we de Protestantse Gemeente Nieuwerbrug, onderdeel van de PKN.

De gemeente bestaat uit betrokken gemeenteleden, van jong naar oud met daarbij veel gezinnen. Veel van hen zijn actief in vrijwilligerswerk. Het is een gemeente van 'doeners'. Zo zijn de middelen voor de restauratie van ons kerkgebouw bijeengebracht door allerlei acties en evenementen te organiseren, van speculaaspoppenverkoop tot orgelenpianoconcerten.

Regelmatig is er na afloop van de eredienst koffie, thee en frisdrank zodat we elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten. Dat gebeurt vooral bij gezamenlijke en bijzondere diensten. Vanzelfsprekend zijn gasten daarbij van harte welkom.

Ook zijn er verschillende, jaarlijks terugkerende, momenten waarop er gezamenlijke activiteiten worden ontplooid. Daardoor zijn we meer dan alleen een

kerkelijke gemeente, er is contact, belangstelling en warmte. De Protestantse Gemeente Nieuwerbrug wil graag een open kerkgemeenschap zijn waar een ieder welkom is. Als gemeente willen we een 'herberg' voor het dorp zijn.

BRUGKERK IN NIEUWERBRUG

Brug tussen heden en verleden,
weg van verbinden,
toren in de tijd,
roepend om gehoor te vinden.

Het vindt zijn weerklink
– huis van God –
getuige van vertrouwen.
Hier wordt gespeeld, geheeld,
brood en wijn gedeeld,
water stroomt, Licht verwarmt,
Woord om op te bouwen.

Mensen van vlees en bloed,
een kerk, huis van steen.
Het fundament is gelegd
om te bouwen aan vertrouwen,
te weten: nooit meer alleen.

Erick Versloot



Dopen

"We hebben onze tweeling laten dopen in de Brugkerk. Het was heel mooi om te zien hoeveel mensen er in de kerk zaten om dit mooie moment met ons mee te beleven. Het is voor ons een steun dat wij en de kinderen bij de Brugkerk horen. We staan niet alleen voor al die moeilijke vragen die op ons afkomen. We kunnen elkaar als leden van de gemeente helpen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen daarin ook meedoen, op hun eigen wijze."



Restauratie Brugkerk

De laatste restauratie van het exterieur van de Brugkerk is grotendeels in 2010 uitgevoerd en in 2011 afgerond. De middelen daarvoor zijn door acties, giften, evenementen en collecten bijeengebracht. Daarvoor zijn we heel dankbaar. In de komende jaren staan er nog enkele activiteiten op het programma waarbij ook de binnenkant van de kerk aandacht zal krijgen. Daarnaast is er altijd regulier onderhoud. Het College van Kerkrentmeesters is daarvoor verantwoordelijk en zorgt voor een goed verzorgd en warm onderkomen waar we altijd terecht kunnen. Er is een groot vertrouwen dat het gebouw in 2017, wanneer het 100 jaar bestaat, er mooi en trots bij zal staan!



Kindernevendienst

Tijdens de kerkdiensten is er kindernevendienst voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Meestal zijn er tussen de 10 en 20 kinderen maar soms, bij een gezamenlijke of bijzondere dienst, komen er wel meer dan 30!

Er wordt gewerkt vanuit "Vertel het maar", een werkboek met aan de leeftijd aangepaste bijbelverhalen en verwerkingen. We praten met de kinderen over het verhaal en hoe het 'vertaalt' kan worden naar onze tijd. Tijdens de periodes rondom Advent/Kerst en Lijdenstijd/Pasen werken we aan een project. Hiervan is de verbeelding te zien in de kerk.



Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Degenen die eraan deelnemen belijden voor God en Zijn gemeente hun geloof in Jezus Christus, die hen door Zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft. Het avondmaal drukt een verbondenheid met zowel God als de medegelovigen uit. Tijdens het Heilig Avondmaal staan het brood en de wijn symbool voor het lijden van Jezus Christus.

Het Avondmaal vieren we als gemeente sámen. Zo verschillend als we zijn, we zijn toch één. We krijgen van hetzelfde brood en dezelfde wijn. Door de Avondmaalsviering mogen we die onderlinge band versterken.



Kerstmarkt

Jaarlijks wordt er een kerstmarkt georganiseerd, door en voor de Brugkerk. Het is een gezellig samenzijn. U kunt er onder andere terecht voor kerststukjes en kerstbomen, die zelfs thuis bezorgd kunnen worden. Ook zijn er lokale ondernemers aanwezig en kunt u genieten van koffie, chocolademelk en (glüh)wijn.

De kerstmarkt laat zien dat met samenwerken veel bereikt kan worden. Door het samenwerken ontstaat er een sterk gevoel van samenzijn. We laten zien dat de kerk betrokken en verbonden is met het dorp, daarin een centrale plaats kan zijn.



Huwelijk

"De dag van ons huwelijk is een dag waar we met ontzettend veel plezier aan terugdenken. We mochten tweemaal het ja-woord aan elkaar geven: eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, daarna in de Brugkerk in het bijzijn van vrienden, familie en gemeenteleden.

Onze trouwdienst bracht een moment van rust, bezinning en diepgang. Bewust stilstaan bij de liefde en de bron van alle liefde: God, onze Vader. Het zingen van mooie liederen, een preek vol persoonlijke en liefdevolle woorden, verrassende bijdragen... We hebben er van begin tot eind van genoten en denken er nog graag aan terug!"

De eredienst

De zondagdienst begint om 9.30 uur. De ouderling van dienst heet iedereen welkom, doet enkele mededelingen en geeft aan welk openingslied we zingen. Daarna zingen we het Klein Gloria (uitgezonderd de Adventstijd, de veertig dagentijd en bijzondere dagen of omstandigheden).

*Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.*

Dan volgt er een moment van voorbereiding, er wordt gebeden, genade verkondigd en een leefregel uit de Bijbel voorgedragen. Tussendoor wordt gezongen uit het Liedboek.

Daarna komen de kinderen naar voren en heeft de voorganger een kort gesprek met hen. Een van de kinderen ontsteekt een kaars aan de Paaskaars en met dat licht gaan zij naar de nevendienst. Wij zingen:

*Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit.
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God, vaya con Dios en tot straks.*

We vervolgen met Schriftlezing(en) en liederen. Dan volgt de verkondiging.

Na de verkondiging is er orgelspel en wordt er gezongen. Op de 1^e zondag van de maand is dat de apostolische geloofsbelijdenis, die staande wordt gezongen.

Contact

In de Brugkerk kunt u voor de meest uiteenlopende activiteiten en gebeurtenissen terecht. Elke zondagmorgen om half 10 en op christelijke feest- en (bijzondere) herdenkingsdagen zijn er bijeenkomsten waar u van harte welkom bent.

*Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enig-
geboren Zoon, onze Heere,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius
Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derde dage wederom opgestaan
van de doden.
Opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.*

De kinderen komen terug, wij danken en bidden met en voor elkaar. Dan volgt de inzameling van gaven door een of meer diakenen waarna we het slotlied zingen. Als laatste ontvangen we de zegen die we beamen met Gezang 456, vers 3.

*Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus, onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Na afloop klinkt er orgelspel en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wilt u op een andere manier met ons contact opnemen, we stellen dat bijzonder op prijs. U kunt onze website bezoeken voor actuele gegevens (www.brugkerk.nl) of een e-mailbericht sturen naar scriba@brugkerk.nl. We horen graag van u!



Het orgel

In 1920 is het orgel gebouwd door de firma Standaard uit Rotterdam dat, naast kerkorgels, ook theaterorgels bouwde! In de jaren '80 is het orgel grondig aangepast, waarbij onder meer de pneumatische tractuur werd gewijzigd in een mechanische tractuur. Het uiterlijk en de uitstraling van het orgel is daarbij hetzelfde gebleven. Het orgel wordt bespeeld door ervaren en kundige organisten.

Glas-in-lood ramen

In de zijramen bevinden zich vier mooie glas-in-loodramen, oorspronkelijk afkomstig uit de Gereformeerde Zuiderkerk van Bussum.

